



Diaconaal jongerenproject 2019



Kalata



December 2018

Nummer 3

Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

Reisverslag Hannie en Bert-Jan

Afgelopen oktober was het dan eindelijk zo ver: Bert-Jan en Hannie gingen op vakantie. De reis geboekt: Zuid-Afrika stond op de planning samen met een week Malawi. Hoe mooi en handig is het als je het nuttige met het aangename mag verenigen.

Kost en inwoning mogen we genieten bij Paul en Thea Mawaya, samen met hun drie mooie kinderen: Joel, Josiah en Josephine. En dat is ook zeker genieten: Wat een prachtig gezin met en een fijne plek om op adem te komen, ondanks ons best drukke programma aldaar. We hebben echt van hun gastvrijheid en het samenzijn genoten. We hebben ook veel leuke vakantie dingen gedaan, zoals een 'wildlife'park bezocht, maar ook lekker ergens koffie drinken of een pizza eten.

Maar zoals al gezegd het nuttige met het aangename verenigen hebben we ook zeker gedaan: Samen met Paul hebben we de drie eerdere projecten mogen bezoeken, waar we als Diaconaal Jongeren Project ook al de handen uit de mouwen mochten steken: In **2012** mochten we meehelpen aan de bouw van een klaslokaal naast de kerk bij Naphini, een plattelandsgemeente in de buurt van Blantyre, in **2015** was de groep in actie voor een nieuw kerkgebouw in Maliya en in **2017** heeft de groep ook meegebouwd aan een nieuw kerkgebouw in Mudi.

Wat bijzonder om te zien en te horen wat voor impact deze gebouwen hebben op de samenleving. Het schoolgebouw wordt nog steeds gebruikt, met name voor jongere kinderen is er daar gelegenheid al spelend te leren. Ook de twee kerkgebouwen hebben een belangrijke functie ingenomen in de omgeving. Ten eerste kunt u zich vast voorstellen dat het in een gebouw met een goed dak en met glas voor de ramen, beter toeven is dan een bouwval, waarin je hoopt het droog te kunnen houden tijdens de dienst. Door goede huisvesting geven mensen aan dat ze meer toelevens naar de wekelijkse diensten en de ontmoeting met God en met elkaar. Met name het kerkgebouw in Mudi was door de mensen zelf vakkundig afgemaakt: Het voorportaal was gepleisterd, de ramen waren geplaatst en de muren zijn binnen zachtgeel geverfd, wat een vriendelijke en warme uitstraling geeft. Ook betere sanitaire voorzieningen zijn een winst voor de gemeenten.

Het mooie is dat niet alleen de mensen van de gemeente zelf er baat bij hebben: we mochten horen dat ook anderen uit de dorpen aangetrokken worden door deze gebouwen. Mensen die niet meer naar de kerk kwamen, of met oerreligies en tradities bezig waren, besluiten om de zondagse diensten voor het eerst of opnieuw te komen bezoeken. Ook wordt het gebouw in Mudi wekelijks gebruikt om maïsmeel uit te delen aan gezinnen met jonge kinderen. Bij de kerk in Maliya hebben ze de beschikking gekregen over een ambulancefiets waarmee ze zieke mensen uit het dorp sneller naar een artsenspost kunnen vervoeren.

Zij vertellen los van elkaar dat ze de zegen van God zo mooi ervaren door deze gebouwen heen. Ze hebben hard gebeden om geld en hulp, en dan wordt hún gemeente, hun kerk uitgekozen voor een nieuw project. Oók het feit dat er mensen uit Nederland aan hen denken en voor hen bidden stemt hen tot dankbaarheid en ervaren zij als gebedsverhoring van God. Een oudere man bij de gemeente Mudi is in tranen als hij vertelt dat hij samen met anderen al zo lang gebeden heeft om een nieuw gebouw. De anderen zijn inmiddels overleden, maar hij voelt zich zo dankbaar dat hij uiteindelijk heeft mogen zien hoe God in noden voorziet. Hij vergelijkt zichzelf met Simeon, die ook al zo lang heeft gebeden om de komst van de Verlosser en uiteindelijk baby Jezus met eigen ogen heeft mogen aanschouwen. Zulke verhalen maken je dankbaar en geven zoveel energie.

Ontwikkelingswerk, een diaconaal project: Is dat een druppel op de gloeiende plaat? Wat ons betreft niet! Het heeft ontzettend veel impact in levens van zoveel mensen. Dát is zéker de moeite waard!!

Actie: sing-in 'volg de Goede Herder'

Op zondag 23 december is er een kerst sing-in in de Maranathakerk. In 2016 hebben we een soortgelijke avond georganiseerd en daar hebben we ontzettend veel positieve reacties op gekregen, dus het belooft weer een ontzettend mooie avond te worden. Allen dus van harte welkom en neem ook gerust vrienden, familie en bekenden mee! De toegang is gratis en **aan de uitgang zal er gecollecteerd worden waarvan de opbrengst voor het Diaconaal Jongerenproject in Malawi is.** Meer info over deze actie is op onze site te vinden!

Voorstellen

Omdat een groot deel van de groep niet uit de Maranatha kerk komt, kent u waarschijnlijk niet alle gezichten van de groep Malawi 2019. Daarom gaan we alle leden van de groep aan u voorstellen. Elke Kalata zullen er weer nieuwe gezichten voorbij komen. Daarnaast worden alle nieuwe foto's en voorstelstukjes op Facebook en de site toegevoegd. In deze Kalata zullen de eerste vier deelnemers worden voorgesteld!

Hallo, mijn naam is Anne-Beth (l). Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Sliedrecht.

Ik doe de opleiding Analist. Deze opleiding volg ik in Utrecht bij ROC Midden Nederland. De opleiding is 4 jaar en ik zit nu in mijn 2^e jaar.

Groetjes, Anne-Beth



Hoi! Mijn naam is Tessa (r), ik ben 19 jaar en ik woon samen met mijn moeder in Nieuw-Lekkerland. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding Pedagogiek en dat doe ik aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel werk ik bij de McDonald's in Alblasterdam en loop ik stage bij een naschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Sinds al heel lang zit ik op basketbal, en vind dit nog steeds erg leuk. Ik kijk er enorm naar uit om met deze groep naar Malawi toe te werken!

Groetjes Tessa

Hallo, mijn naam is Twan Beukers (l), ik ben 17 jaar oud en woon in Nieuw-Lekkerland. Ik ben nu bezig met de opleiding Beveiliging niveau 2. Ik hou van sport, zelf doe ik aan hardlopen en fitness. En ik ben fan van Max Verstappen.

Groetjes Twan



Hoi! Ik ben Emmelieve (r). Ik ben 17 jaar en woon in Sliedrecht. Ik zit op De Lage Waard in Papendrecht en ga dit schooljaar examens doen. Daarna wil ik graag klinische technologie gaan studeren. Naast school heb ik verschillende bijbaantjes zoals oppassen, bijles geven en helpen bij turntrainingen. Ook vind ik het leuk om te dansen en saxofoon te spelen. Ik heb veel zin om komende zomer naar Malawi te gaan! Ik kijk er naar uit om iets te kunnen betekenen voor de mensen daar en om van de mooie natuur te genieten.

Groetjes, Emmelieve

Actie: lichtjesticht

Op zaterdag 22 december wordt er door Keerpunt het lichtjesfeest georganiseerd. Dit is een lampionnenopocht waar tijdens de route verschillende delen van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Dit jaar zijn wij ook weer aanwezig met een foodtruck! Wij zullen heerlijk en warm eten verkopen, zoals **zelfgemaakte erwtensoep en broodjes pulled pork**, dus neem uw lekkere trek mee! De tocht begint om 17:30 bij de Wegwijzer. Meer informatie over deze actie kunt u op onze site of de site van Keerpunt vinden.

Actie: autowassen

Op het moment dat u dit leest zijn er al weer twee autowasdagen geweest! De eerste keer autowassen was op 10 november, toen zijn er 32 auto's gewassen en is er €287,- opgehaald! De tweede keer autowassen was op 1 december, toen is er €193,- opgehaald. Kijk vooral op Facebook en Instagram voor mooie foto's!

De volgende keer autowassen is op 5 januari. Dus dat is een mooie manier om het nieuwe jaar schoon te beginnen. Wilt u alvast de volgende autowasdata in uw agenda zetten? Dat kan, we gaan namelijk **elke eerste zaterdag van de maand** auto's wassen. Het autowassen vindt plaats achter de Maranatha op de parkeerplaats en we zijn er vanaf 9 uur tot half 4.

Dus heeft uw auto een flinke schoonmaakbeurt nodig? Wij maken hem voor €7,50 weer helemaal schoon!

Meer lezen?

U kunt alle nieuwe informatie over het project, de vorming van de groep en de geplande acties lezen op onze website: diaconaaljongerenproject.nl

En bezoek ook eens onze Facebookpagina!



DIACONAAAL
JONGEREN
PROJECT