

Kalata

Project 2017

Nummer 2

Maart 2017

Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

Nieuws uit Malawi!

De berichtgeving uit Malawi is een paar maanden erg rustig geweest. Nu is er meer duidelijk en zeker, en kunnen we u bijpraten in deze 2e editie van de Kalata.



Februari 2017: overstromingen door regenseizoen

Het klimaat in Malawi werkt iets anders dan hier in Nederland. In Malawi kennen ze het zo geheten regenseizoen. Dit is een periode van november tot april waarin geregeld tropische buien vallen. Ook dit jaar is er veel regen gevallen wat heeft geresulteerd in flinke wateroverlast. De poreuze grond zuigt het water op wat soms kan leiden tot het wegvallen van stukken aardoppervlak. Niet alleen de huizen en wegen lopen schade op. Kwetsbare maïsgewassen worden verwoest door de waterstroom, waardoor boeren hun oogst verloren zien gaan en opnieuw moeten beginnen. Honger is een direct resultaat van dit soort weeromstandigheden.



Deze foto's zijn genomen in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. In Blantyre, is de overlast een stuk minder geweest en zijn de straten droog gebleven. Het project vindt plaats in deze regio en heeft dus ook geen schade opgelopen van de zware buien tijdens het regenseizoen. Wel lopen bouwwerkzaamheden vertraging op door de weersomstandigheden.

Gebedspunten:

- Zegen in de voorbereiding op het project in de Michiru gemeente en hier in Nederland.
- Troost en bemoediging voor de mensen die slachtoffer zijn van de overstromingen.
- Voorspoed en wijsheid voor de bouw-commissie van de Michiru gemeente.
- Sterkte en bemoediging voor Jeanette Vonk-Verloop in de periode van haar behandeling.

Voortgang project 2017: 'Mudi Prayerhouse'

In het dorpje Mudi wordt in de zomer van 2017 een 'prayerhouse' gebouwd. Het gebouw zal meerdere functies hebben. Zo kan de ruimte gebruikt worden voor kerkdiensten, trainingen en bijbelstudies vanuit de Michiru-gemeente, het geven van directe hulp aan de dorpsgemeenschap door bijvoorbeeld voedseldistributie, een ruimte om elkaar te ontmoeten en samen te komen.

Back on track

De afgelopen tijd is er een nieuw team van ouderlingen aangesteld in de Michiru gemeente. Dit betekent dat de commissie die zich bezighoudt met het Diaconaal Jongerenproject de taken moest gaan overdragen. Dit proces heeft een tijdje geduurd, vandaar dat de berichtgeving op zich liet wachten. Het nieuwe team is naar de bouwplek geweest en heeft daar de fundering bekeken. De fundering is bijna klaar. Het heeft even stil gelegen door het regenseizoen, maar nu wordt het werk weer opgepakt. Eind maart zal de fundering klaar zijn. Daarna zal de opbouw van het gebedshuis beginnen. Als de groep in juli komt meebouwen, zullen de muren er al staan. De groep zal dan samen met de bevolking gaan werken aan onder andere het dak en het pleisterwerk.



Ook hebben we bericht over het gebedshuis dat in 2015 in Maliya is neergezet. Extra donaties die het Diaconaal Jongerenproject eind 2016 heeft gestuurd zullen gebruikt worden om het pleisteren verder af te maken, deuren en ramen in te bouwen en een drainage systeem om de kerk heen te maken, waardoor het regenwater goed weg kan vloeien. Ook dit werk is weer opgepakt. Het gebouw is, ondanks dat er nog verder aan gewerkt wordt, al in gebruik genomen. U ziet het gebedshuis op beide foto's.



Naast het regelen van de bouw van het gebedshuis is de commissie ook bezig met het regelen van het verblijf en vervoer van de groep. Dit jaar zal de grootste groep tot nu toe afreizen naar Malawi, wat voor een aantal aanpassingen vraagt. De gemeente is bezig met de aanschaf van een grotere gemeentebus, die de groep naar de bouwplek en andere bestemmingen kan brengen. Ook zijn ze bezig met de huur van een huis waarin de groep zal verblijven.

Toerusting van de groep

De groep komt eens in de maand bij elkaar voor een toerustingsavond. Deze avonden staan in het teken van de komende reis en de voorbereiding hierop. Dit doen we door gezellig met elkaar te eten, een stuk bezinning te doen en teambuildingsspellen te doen. Dit jaar is er gekozen om de bezinning rondom de zintuigen te doen. Elke avond staat er een zintuig centraal en leren we wat de Bijbel ons leert over hoe we dit in dienst van God in kunnen zetten. Hoe kunnen we proeven van God's goedheid? Wat ziet God in ons en wij in Hem? Hoe kunnen we Zijn stem horen? Welke 'geur' laten we achter bij onze medemens? Naast bezinning bereidt de groep zich voor op de cultuurverschillen die ze zullen meemaken in Malawi. Hoe ga je daarmee om? Wat doet het met je? Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de groep aan den lijve ondervonden wat het betekent om arm of rijk te zijn. Voor de maaltijd werd de groep met lootjes in 2 groepen verdeeld. Rijk en arm. De rijken mochten aan een mooi gedekte tafel dineren en genieten van hamburgers, friet in overvloed en taart als toetje. De armen moesten op kussens op de grond zitten en moesten met 7 personen 1 brood, 4 mandarijntjes en een kan water delen. In het begin werd dit nog niet zo als vervelend ervaren omdat er gedacht werd dat er nog wel geruild zou worden. Jammer genoeg was dit een grote deceptie, want na het eten gingen we toch echt gelijk verder met het spel. Tijdens het spel was de ongelijkheid ook duidelijk zichtbaar en voelbaar. De groepjes moesten geld verdienen door figuren te maken van papier. De benodigdheden daarvoor moesten bij elkaar gekocht en gehandeld worden. Dit viel voor de armen erg tegen, omdat zij met veel minder geld en spullen het spel in gingen en omdat de bank veel strengere eisen stelde aan hun figuren dan aan die van de rijke groepjes. Tijdens het nabespreken van de 2 activiteiten kwam vooral naar voren dat het voor beide partijen oneerlijk voelde. De armen raakten tijdens het spel gedemotiveerd door alle tegenslag, maar werden wel geprikkeld om creatieve oplossingen te vinden. Ook vonden zij dat het tijdens het eten bij hen gezelliger was, want als je niet eet kun je meer praten met elkaar.