

# Kalata

Project 2017

Nummer 1

Oktober 2016

## Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

### Een nieuw project!

Een tijdje geleden is het al eerder aangekondigd: in 2017 zal er een nieuw bouwproject gerealiseerd worden in Malawi! Inmiddels heeft een nieuwe groep deelnemers zich aangemeld om aan dit project mee te werken. In deze Kalata leest u meer informatie over het nieuwe project, vertelt Thea Mawaya over wat er speelt in Malawi, en stellen we de groep en leiding aan u voor.



### Malawi 2017: wat gaan we doen?

Het project van 2017 zal weer in samenwerking met de Michiru gemeente zijn in Blantyre. Met deze gemeente werken we al meerdere projecten samen. In augustus is Paul Mawaya (predikant van de gemeente) ook bij ons in de Maranatha geweest om te vertellen over zijn gemeente en het werk dat ze doen. De Michiru gemeente heeft 6000 leden verspreid over meerdere locaties. Om ook de mensen in de plattelandsgebieden om de stad te bereiken bouwt de gemeente al jaren gebedshuizen. Dit is een plek waar de gemeente mensen discipelschapstraining kan geven, diensten kan houden en hulp kan distribueren aan mensen die niet genoeg hebben om van te leven. Malawi is namelijk een van de allerarmste landen ter wereld. Van de zestien miljoen inwoners, leven ruim twaalf miljoen mensen onder de armoedegrens. Dit is bijna driekwart. Ook in de gemeente Michiru geldt dit percentage. Door gebedshuizen neer te zetten, verlengen ze hun bereik naar deze mensen. Met het project van 2017 zullen we samen met de lokale bevolking een gebedshuis gaan bouwen in het plaatsje Mudi.



### Malawi - 'The warm heart of Africa'

Blantyre, 8 oktober 23:15 - Thea Mawaya

De Afrikanen zijn trots op hun land. Het zuidelijke deel noemt zich graag "de Regenboognatie". In Malawi lopen de mensen graag te koop met de slogan "Het warme hart van Afrika". Warm, niet alleen vanwege de zomerse temperaturen, maar ook vanwege de warmte die het volk zelf uitstraalt. Hoe groot de problemen ook zijn, je zult altijd een glimlach te zien krijgen.

Malawi is een community cultuur; men doet alles voor en met elkaar. Rouwen, trouwen, het hele dorp is erbij betrokken. De laatste maanden is er echter een nieuwe versie op de slogan. Men levert daarbij een aardig stukje trots in. "Malawi - het donkere hart van Afrika" wordt er nu geïrriteerd gezegd.

Het monopoly spelende elektriciteitsbedrijf Escom laat de Malawiaan menig uur in het donker zitten. Het aanbod van elektriciteit kan niet langer op tegen de vraag naar stroom. Door de droogte is het waterniveau zodanig gedaald dat de elektriciteitscentrale niet voldoende kan produceren. Dus gaat bij iedereen het licht uit. Nu zitten ze in Afrika wel meer in het donker, maar het gebeurt nu met zo'n frequentie dat zelfs het volkslied er onder lijdt!

Stroom moet gedeeld worden, dus krijg je per dag maar een aantal uren stroom. Meestal wordt het niet vooraf aangekondigd, dus zit je onverwacht zonder. Het is het praatje van de dag, want menig Malawiaan is geïrriteerd bij het feit dat het enige energiebedrijf wat er is je zo vaak in de kou laat staan. De oplossing: regen! En een investering in zonne-energie. Zolang dat er niet is, wordt er 's nachts gestreken en komt inspiratie voor het schrijven van een Kalata-column ook pas ter elfde ure...

## De deelnemersgroep

Dit keer bestaat de groep uit 18 jongeren en 5 leidinggevendens. De jongeren zijn tussen de 16 en 21 jaar. Sommige van hen zijn lid van de Maranatha, maar enkelen zijn ook aangesloten bij andere kerken in Nieuw-Lekkerland of zijn niet kerkelijk. Een mooie gemixte groep dus!



**Eerste rij v.l.n.r:** Rob en Marit de Hoog (reisleiding), Joëlle Prins, Erin van der Voorden, Jeannette Verloop (reisleiding), Svenja Huizer, Luuk van Wingerden, Esther Stierman

**Tweede rij v.l.n.r:** Janika van het Zelfde, Dineke Hak, Esther Kroon, Marinda de Gier, Nico de Bie, Roan van Adrichem, Willy Vrij (reisleiding), Patrick de Gier

**Derde rij v.l.n.r:** Marieke Deelen (reisleiding), Naomi den Ouden, Conchita den Ouden, Thirza den Ouden, Gerrit van Lingen, Elin de Bie, Dany Ghantous

## Toerusting

Eens in de maand komt de groep bij elkaar om zich in stapjes voor te bereiden op de reis. Inmiddels heeft de groep al twee bijeenkomsten achter de rug waarmee ze een start hebben gemaakt van het voorbereidingsjaar. Natuurlijk moet er nagedacht worden over hoe het geld voor dit project bij elkaar verzameld kan worden, maar dit voert niet de boventoon. De jongeren worden onder andere middels Bijbelse toerusting voorbereid op wat ze daar zullen gaan zien en meemaken. De bezinning zal in teken staan van de verschillende zintuigen. Zo hebben we de afgelopen keer nagedacht over het *horen* van wat Jezus tegen ons wil zeggen. Ook denken de jongeren na over hun doelstellingen voor dit project. Waarom ga ik mee? Wat wil ik met dit project bereiken? Dit hebben ze op een hartje geschreven. Later in dit project worden deze doelen er nog eens behandeld en geëvalueerd.

## Acties

### Aardbeienjam

Met een groenteboer in het leidersteam kom je op wel heel fruitige acties! De groep heeft honderden potjes ambachtelijke aardbeienjam gemaakt. De jam bevat 75% verse aardbeien. Een potje kost € 3,00 per stuk en kan bij de deelnemers en leiders gekocht worden. U kunt ook een mailtje sturen naar: [acties@diaconaaljongerenproject.nl](mailto:acties@diaconaaljongerenproject.nl)

### Autowassen

De eerste editie is alweer achter de rug en heeft € 345 opgebracht! De 2e editie is op **zaterdag 5 november** van 9:30 tot 15:30 op het parkeerterrein van de Maranatha. Per auto € 7,50.



### Gebedspunten:

- Zegen in de voorbereiding op het project in de Michiru gemeente en hier in Nederland.
- Kracht en leiding in het toerusten van de deelnemersgroep.
- Voorspoed in de ontwikkeling en voorziening van stroom in Malawi.