

# Kalata

April 2015

Nummer 4

## Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

### Bezoek aan de Naphini gemeente

*Bert-Jan de Keijzer is in de voorjaarsvakantie naar Blantyre afgereisd om daar samen met de Michiru gemeente voorbereidingen te treffen voor het Diaconaal Jongerenproject. Hieronder vertelt hij over zijn belevenissen.*

Op de laatste dag was er nog tijd om een bezoek te brengen aan de Naphini gemeente. Dit is de gemeente waarmee we samen tijdens ons eerste project in Malawi in 2012 een schoolgebouw hadden gebouwd. Hoe zou het gaan met deze mensen? Werd het gebouwtje ook gebruikt? Deze vragen leven bij ons al een tijd, en nu hadden we de gelegenheid om de gemeente te bezoeken.

We hadden contact gezocht met de huidige predikant van de Naphini gemeente, Rev. Beaton Kajombo. We konden de bus van de Michiru gemeente gebruiken en samen met een aantal leden van de partnership commissie gingen we op weg. Op de plaats waar de verharde weg overging in onverharde wegen stond Ds. Beaton ons op te wachten om met ons mee te rijden en de weg te wijzen. Een jonge enthousiaste predikant, normaal gesproken verplaatst hij zich op de fiets dat kost hem best veel tijd want hij is predikant van 5 gemeentes in deze regio. Hoewel het 3 jaar geleden was dat we deze 3 kwartier durende rit dagelijks reden, leek het nu wel weer als de dag van gisteren, zeker naarmate we dichterbij Naphini kwamen.

We werden zoals toen ook gebruikelijk ontvangen door een stroom van enthousiaste kinderen, en de oudsten van de gemeente. Dezelfde personen als in 2012, het was mooi om elkaar weer te ontmoeten en herinneringen op te halen over de bouw. En jawel daar stond "ons" gebouw, en het stond er netjes bij. Er was zelfs een klein speeltuintje naast het gebouw te vinden. Vorige keer hadden we nog ruimte in het budget en hadden we een glijbaantje gegeven. Nu bleek dit glijbaantje een basis te zijn geweest voor het speeltuintje. De kinderen hadden tot 11.00 uur les, wij waren er ongeveer om 11.30 en de kinderen hadden gewacht totdat ik er was. Nu gingen we met zijn allen naar binnen en de predikant legde aan de kinderen uit dat we op bezoek waren om te kijken hoe het met hen en het gebouw ging. Daarna hebben we nog met de kinderen gebeden en toen was het al weer tijd om terug te gaan.

Elke dag gaan 50 kinderen uit de omgeving hier naar de kleuterschool. Het was mooi om er te zijn en ook gaaf en dankbaar om te zien dat het gebouw echt in gebruik was. Elke dag gaan er nu 50 kinderen uit de omgeving naar de kleuterschool.



#### Actie - agenda:

**Zaterdag 2 en 30 mei:** Autowas-actie op parkeerterrein Maranatha van 9:30-15:30. € 7,50 per auto.

**Datum Diner actie is verplaatst van 30 mei naar zaterdag 13 juni! Houd de berichten hierover in de gaten!**

Als u het Diaconaal Jongerenproject wilt steunen met uw gift kunt u dit overmaken op IBAN: **NL84RABO0131141767** t.n.v. Hervormde gemeente Maranatha o.v.v. gift Malawi.

# Nieuwe reisleiding gevonden! Mag ik u voorstellen aan...

## Willy Vrij

Mijn naam is Willy Vrij. Ik ben als we op reis gaan 50 jaar. Ik werk bij de Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) in Sliedrecht als WOZ-taxateur. Ik ben de moeder van Manon en Eline. Drie jaar geleden vond ik het al super leuk dat Manon mee ging naar Malawi, iets wat ik zelf ook graag eens had willen doen. Voor de mensen daar iets kunnen betekenen die het zoveel minder hebben dan wij. Vanuit de Bijbel hebben we de taak gekregen om goed en zorgzaam te zijn voor elkaar. Om dit in Malawi te kunnen gaan doen lijkt me heel bijzonder. Ik ken de groep nog niet echt, maar mijn eerste indruk is dat het een leuke en positieve groep is. Ik heb er super veel zin in!



## Harmen Quast

Mijn naam is Harmen Quast, ben 35 jaar en al sinds de brugklas goed bevriend met jullie (bijna?) ex-predikant. Toen hij me vertelde dat jullie reis niet door kon gaan als er geen reisleiders zouden opstaan leek het me niet zo ingewikkeld om me als back-up aan te bieden. En nu mag ik dus met jullie mee. Gaaf!! Hoop jullie snel te ontmoeten en ben benieuwd naar de avonturen die we samen gaan beleven. In deze nieuwsbrief was niet veel ruimte meer beschikbaar, dus ik kan me er makkelijk vanaf maken met een kort voorstelstukje. Wil je vast wat meer over mij weten, spiek dan even op de sociale media, daar kun je (bijna) alles over mij vinden. Voor serieuze zaken check LinkedIn, voor flauwekul Facebook en zie Twitter of Instagram voor een combinatie tussen zin en onzin.



## Toerustingsavonden

Om ons voor te bereiden op de reis en om elkaar beter te leren kennen komen we ongeveer om de maand samen voor een toerustingsavond. Eerst gaan we met zijn allen eten. Dit doen we meestal bij iemand van de leiding thuis. Dit is vooral erg gezellig en zo leren we elkaar goed kennen. Dit is erg leuk omdat we steeds meer een groep worden. Daarna doen we even alle mededelingen en bespreken kort komende acties.

Dan gaan we een stukje uit de Bijbel lezen en bespreken daar vragen bij, we proberen om een link te leggen met de reis naar Malawi. We lezen daarom vaak stukjes over mensen in de Bijbel die ook een reis hebben gemaakt. We proberen hier lessen uit te halen die we tijdens de reis ook kunnen gebruiken. Daarna bespreken we nog uitgebreid komende acties en als afsluiting blijven we meestal nog even wat drinken en praten we nog even bij.

Een van de avonden hebben we het gehad over Livingstone; de zendeling en ontdekkingsreiziger die in Blantyre (Schotland) is geboren en opgegroeid. Hij zei dat het zendelingschap verschillende vormen kent en dat het een bepaalde levensstijl is. Je kunt op verschillende manieren je boodschap overbrengen. Door samen te werken, mee te doen, met kinderen activiteiten te doen etc. Iedereen heeft verschillende talenten en kan die inzetten tijdens het project. Ook kijkt iedereen met verschillende verwachtingen naar het project. Het verhaal van de 12 verkenners laat dit ook zien. Twaalf mensen maken dezelfde verkenningsreis. De verwachtingen van de intrek in het land liepen daarna uiteen. Er was veel wantrouwen. Dit gaat niet lukken! Te veel obstakels. Er waren maar 2 verkenners die ervan overtuigd waren dat ze met Gods hulp het land binnen konden trekken. Zo is het ook met het project. Je weet van tevoren niet goed wat je moet verwachten en wat je daar allemaal gaat ervaren. Het gaat erom dat je de reis samen met God aangaat en vertrouwen stelt in Hem. Dan zal je reis gezegend zijn.

### Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken:

- ◇ Creativiteit, inspiratie en energie voor de jongeren en het actie comité.
- ◇ Dat we mogen leren als groep.
- ◇ Kracht, toerusting en leiding voor de (nieuwe) reisleiding.

