

Kalata

Maart 2015

Nummer 3

Nieuwsbrief Diaconaal Jongerenproject

Vorbereidingsbezoek aan Malawi

Bert-Jan de Keijzer is in de voorjaarsvakantie naar Blantyre afgereisd om daar samen met de Michiru gemeente voorbereidingen te treffen voor het Diaconaal Jongerenproject. Hieronder vertelt hij over zijn belevenissen.

Het is vrijdag morgen 20 februari en vandaag belooft het een bijzondere dag te worden. Ik reis namelijk van Johannesburg (Zuid Afrika) naar Blantyre in Malawi. Ik had er veel zin in, hoe zou het zijn om te gast te zijn bij de Michiru gemeente en wie zou ik ontmoeten? En hoe zou ons project binnen de gemeente leven? Tot nu toe hadden natuurlijk alleen contact met fam Mawaya, maar zij wilden graag ons rechtstreeks in contact brengen met de diverse gemeenteleden die betrokken zijn en worden bij ons project. Ik vertrek rond de middag vanuit Johannesburg en om ongeveer 15.00 uur land ik in Blantyre. Thea stond me al op te wachten en we gingen naar hun gezellige pastorie achter de kerk. De gemeente wilde het predikantenechtpaar niet belasten met een logé en de partnership commissie had geregeld dat ik bij een gastgezin zou logeren. Overdag zou ik vanuit de pastorie de verschillende gemeenteleden kunnen ontmoeten. Het was een mooie ervaring om bij gemeente thuis te zijn. Het is bijzonder om hun gastvrijheid te ervaren en in de avonden voerden we vaak leuke gesprekken over de verschillen tussen onze gebruiken en culturen. Ons Motto "**Werken en leren door het verbinden van 2 werelden**" heb ik ondanks dat de reis kort was zeker mogen ervaren. Ik heb weer ontzettend veel geleerd en ben toch weer stilgezet bij de relevantie van het leven. Waar maken we ons allemaal niet druk om, terwijl we helemaal niets tekort hebben. Dat we het vanzelfsprekend vinden dat we alle dagen te eten hebben, dat we kunnen douchen onder warm water en het licht aan gaat als we de schakelaar omzetten. Wat kunnen we ons soms druk maken over onbelangrijke zaken.

Het doel van de reis was om zoveel mogelijk praktische zaken voor de geplande reis deze zomer af te spreken en duidelijkheid te krijgen in bouwbudget en planning. Natuurlijk is het belangrijk dat dergelijke zaken geregeld worden, maar daar omheen gebeuren er dingen dit net zo belangrijk of misschien wel belangrijker zijn. Een indrukwekkend moment was bijvoorbeeld het bezoek aan het Maliya gebedshuis op zondagmorgen. Na een mooie rit door het landschap van Malawi werden we bij aankomst verwelkomd door de gemeenschap. Het bestaande gebedshuis is oud, donker en bouwvallig en zeker aan vervanging toe. Nadat in het oude gebedshuis het project en de relatie met ons was geïntroduceerd liepen we met zijn allen naar een stukje braakliggend land naast het oude gebedshuis. Hier hebben we als start van het samenwerkingsproject 2 boompjes geplant. Paul Mawaya, de predikant van de Michiru gemeente, heeft met iemand van de gemeente een boompje geplant. Ik heb samen met de dorpsoudste een boompje beplant. Dit was een bijzonder moment, dat besefte ik op dat moment des te meer. Deze boompjes staan symbool voor een nieuw start en wellicht het begin van een relatie en een blijvende verandering voor zowel ons als de mensen van de Maliya gemeenschap. De dorpsoudste is bijvoorbeeld geen lid van de kerk maar is wel heel blij dit gebedshuis, wat zeker een "boost" gaat geven aan de ontwikkeling van dat gebied. De mensen zien er naar uit en vonden het heel bijzonder dat er een groep jongeren aan de andere kant van de wereld hard aan het werk was om hun dromen te realiseren.



Het was een mooie dag en het was ook goed om dit samen met de Michiru gemeente te doen. Zij hebben meer gebedshuizen gebouwd en zij kunnen praktische zaken regelen die wij veel moeilijker of helemaal niet vanuit Nederland zouden kunnen regelen. Zij hebben dit alleen nog nooit in samenwerking met een groep uit Nederland gedaan en dat gaf hun weer nieuwe energie en creativiteit wat er rondom een dergelijk project nog meer voor de omgeving gedaan kan worden. Bijvoorbeeld het organiseren van kids camps of een muziek event. Wat dat betreft hebben we nog veel meer te vertellen en zullen dat zeker in de volgende Kalata's doen. Het was een mooie reis en ik ben God dankbaar dat we op deze manier het project in Malawi hebben mogen starten.

Financiën

De conditie van het huidige gebedshuis is zodanig slecht dat het niet loont om het gebouw te renoveren. Ons doel is om een nieuw gebouw voor de gemeenschap te realiseren. De gemeenschap zal zelf bijdragen door het bakken van de stenen het zoeken van rivierzand, het maken van grint en de benodigde arbeid en supervisie. Onze bijdrage kan dan direct besteed worden aan de benodigde materialen. De kosten van de materialen worden nu geraamd op € 13.500,- Oorspronkelijk hadden we rekening gehouden met een bijdrage van € 5000,- Dit bedrag was gebaseerd op het gebouw wat we in 2012 hebben gerealiseerd, maar het benodigde gebouw is aanzienlijk groter. Rekening houdend met extra opbrengsten van de vorige projecten durven we op dit moment een toezegging doen van € 8000,-. De Michiru gemeente wil ook graag dat dit gebouw wordt gerealiseerd, en gaat in Malawi zelf nog fundraising-acties proberen te organiseren. We zouden het liefst meer of het hele bedrag willen toezeggen, maar we moeten wel realistisch zijn. De bouwplanning zal worden afgestemd op de daadwerkelijke inkomsten; zowel bij ons als in Malawi.



Actie - agenda:

23 t/m 28 maart: huis aan huis collecte

Zaterdag 4 april: Autowas-actie op parkeerterrein Maranatha van 9:30-15:30. € 7,50 per auto.

Zaterdag 18 april: Talentenveiling (zie site)

Zaterdag 25 april: Sponsor Mini Mudrun voor de groepen 7 en 8. Meer info volgt op school.

Zaterdag 30 mei: Diner-actie

Als u het Diaconaal Jongerenproject wilt steunen met uw gift kunt u dit overmaken op IBAN:

NL84RABO0131141767 t.n.v. Hervormde gemeente Maranatha o.v.v. gift Malawi.

Reisleiding gezocht!

Pieter en Petra Verloop, onze reisleiding zijn in blijde verwachting van een kindje. Samen met hen zijn we dankbaar voor deze zegen. Voor ons project betekent dit echter dat ze niet meer mee kunnen gaan. Daarom zijn we dringend op zoek naar reisleiding. Voelt u zich geroepen of kent u iemand die u geschikt acht, neem dan contact op met Bert-Jan de Keijzer. (bjk@famdekaa.nl tel: 06-53303801)

DIACONAAAL
JONGEREN
PROJECT

Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken:

- ◇ Leiding en sturing in het vinden van geschikte reisleiding
- ◇ Creativiteit, inspiratie en energie voor de jongeren en het actie comité
- ◇ Dat we mogen leren als groep.