



# Kalata



December 2011

Nummer 2

## Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken:

- Een gezegend kerstfeest voor de mensen in Malawi
- Thea Mawaya, haar man ds. Paul Mawaya en hun kinderen.
- Dankgebed voor alle steun en zegeningen in de voorbereidingen op het project.
- De armoede in Malawi.

## Projectinformatie

**Bestemming:** Likoswe, Malawi

**Vertrek:** 18 - 07 - 2012

**Terugkomst:** 8 - 08 - 12

**Projectinhoud:** klaslokalen bouwen en kinderevangelisatie

Meer informatie vindt u op:



## Nieuwsbrief diaconaal jongerenproject

Voor u ligt de tweede editie van de nieuwsbrief over het diaconaal jongerenproject 2012. Elke laatste zondag van de maand houden we u via deze brief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project. 'Kalata' is een woord uit het Chichewa (ook wel Nyanja), de taal die in Malawi (en omliggende landen) voor het grootste deel gesproken wordt. Kalata betekent 'brief'. In de vorige brief hebben we u vooral geïnformeerd over de doelen en inhoud van het project. Deze brief zal in het teken staan van het kerstfeest dat wij wereldwijd met elkaar vieren.

*Kom, vier het feest met mij,  
kom, dans en zing want jij hoort erbij.*

*Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen!*

## Deelnemers

**Ik ben Wilfred den Ouden.** Ik ben 27 jaar oud en woon in Nieuw-Lekkerland. Ik ben internationaal chauffeur en werk bij van der Vlist in Groot-Ammers. Mijn hobby's zijn rijden en wat van de wereld zien. Kortom: mijn werk dus. En in de vrije tijd gezellig iets eten of drinken met familie of vrienden. Ik ben met dit project in contact gekomen door de club van de kerk. Ik doe mee aan het project omdat ik 2 jaar

geleden in Bolivia geweest ben en daar gezien heb hoe je, door iets te bouwen voor en met anderen, mensen kan helpen. En natuurlijk ook omdat we naar het land van mijn zus gaan. Het mooie aan het project vind ik het samenwerken met mensen die heel anders leven dan wij. En dat je mensen kan helpen en de toekomst voor kansarmen kunt verbeteren. Ik hoop dat we de klaslokalen helemaal klaar krijgen zodat de mensen daar ook naar

school kunnen en aan hun toekomst kunnen bouwen. Verder hoop ik dat we kunnen zien en leren hoe je met weinig tevreden kan zijn, en God dankbaar te zijn voor alles wat we hebben.



**Mijn naam is Jelle van den Oever** en ik ben 19 jaar. Ik woon in Nieuw-Lekkerland en studeer werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool te Delft. Buiten mijn studie heb ik nog een bijbaantje bij de Plus supermarkt in Nieuw-Lekkerland. Mijn hobby's zijn onder andere schaatsen, computeren bezig zijn met mijn handen. In 2009 ben ik met

een aantal jongeren uit de Maranatha gemeente naar Bolivia geweest, en dit wilde we nogmaals doen. Ik wil graag mee om opnieuw iets ontzettend moois mee te maken en voor de rest van mijn leven bij me te hebben. Ik hoop veel voor de mensen in het dorp te kunnen betekenen, met name door de bouw van de klaslokalen. Hierdoor kunnen meer kinderen en vol-

wassenen naar school, waardoor ze wellicht een grotere kans hebben op een betere toekomst.



# Kerstgroet uit Malawi

**Thea Mawaya - den Ouden** woont samen met haar Malawiaanse man en predikant Paul Mawaya in Blantyre, Malawi. Ze hebben 2 zoontjes: Joël (4) en Joshah (1,5) en een pleegdochter: Sibongire (7). Elke maand schrijft zij vanuit Malawi ons een bericht.

## Kerst in Malawi

De eerste groep hanen laat zich om half 3 horen, de tweede om half 4 en de derde om half 6. De meeste mensen hebben geen wekker in hun hut en worden op het geluid van de haan wakker. Ze weten dan precies dat ze na de tweede haan op moeten staan om op tijd in de kerk te zijn. Het is kerst in Malawi! De brandende zon wijst er echter niet op dat het kerst is, tenminste niet voor westerse maatstaven. Kerst tijd wordt hier gemeten aan de hoogte van de maïs plant en aan de hoeveelheid "Christmas" op de rode aarde. Kleine fel rode fluwelen insecten komen na de hevige regenbui uit de aarde omhoog. Omdat dit vaak rondom kerst gebeurt noemen de kinderen het "Christmas". Met kerst wordt er net als in Nederland, iets extra lekkers gegeten. Ondanks de armoede proberen de meeste mensen in Malawi dit ook te doen. Er worden een aantal flesje frisdank, koekjes en rijst gekocht. En natuurlijk niet te vergeten: vlees. Een lekker stukje geiten vlees of een kippenpoot met een flinke bord rijst, bezorgt de meeste mensen een vreugdevol gevoel.

Kindergezigtjes strálen met een flesje Fanta in de hand. Het dopje wordt zorgvuldig bewaard want het 300ml zoete goedje wordt verspreid over de dag opgedronken, 't is ook niet iedere dag kerst! In de kerk wordt er door jong en oud ook aandacht gegeven aan het heilsfeit van Kerst. De kinderen van de zondagschool zeggen tijdens de dienst de teksten op die ze geleerd hebben, er worden kerstliederen gezongen en creatieve kinderen beelden het kerstverhaal uit, van herder tot Herodus!

Aan het einde van de dienst worden er handen geschud: Krisimasi yabwino! Een goede Kerst!!



## Actie - agenda:

**Tuinactie:** Lastige tuinklussen lossen wij voor u op! Aanmelden bij Joost de Mik (06-15957949)

**Autowas-actie:** Eens in de twee weken op zaterdag tussen 9:30 en 15:30 (tenzij het vriest).

Eerst volgende: 7 januari 2012

Kosten: € 7,50 per auto

**Sap-actie:** Flessen vers dubbelsap van appel en peer. Per fles: € 2,50 Doos met 8 flessen: € 17,50

**Cadeau-artikelen:** Op zoek naar een leuk cadeautje?

Wij verkopen allerlei leuke hebbedingetjes! Mail naar: [marieke\\_deelen@hotmail.com](mailto:marieke_deelen@hotmail.com)

## Cees Ketting aan het woord...

"Persoonlijk ervaar ik het als een zegen dat wij als Maranatha gemeente binnen onze gemeente een grote groep jongeren hebben die vanuit hun geloof bereid zijn om een groot gedeelte van hun vakantie op te offeren om voor kinderen in een ontwikkelingsland (Malawi) omstandigheden te creëren zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat is iets waarvan ik stil wordt en vanuit mijn overtuiging graag wil ondersteunen - ik bid voor die groep- u ook?"

Alle projectdeelnemers wensen u gezegende en gezellige kerstdagen toe en een heel gezond en gelukkig 2012!